

Tweede zondag van Pasen over het erbarmen van de Paasmens: Misericordias Domini.

Volgens het lutherse leesrooster wordt dan gelezen o.a. uit Johannes 10. Bijvoorbeeld dit vers: *Ik ben de deur (van de schaapskooi), wanneer iemand door mij binnenkomt zal hij gered worden. Hij zal in- en uitlopen en weidegrond vinden. En: Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen.*

De woorden voor profetische beelden uit het eerste testament over hoe het zou zijn als de slechte herders het veld zouden ruimen, weidegrond zou kunnen ontstaan in plaats van door paarden en wagens vernielde grond krijgen naast een flinke dosis strijdbaarheid een flinke lading troost mee. De woorden uit het visionaire laatste bijbel boek over het lam kunnen begrepen worden als woorden



over de herder.

Het beeld van de goede herder vindt zijn oorsprong in het in meerdere culturen voorkomend beeld van de herdersjongen die een lam op zijn schouders draagt. Hieronder afbeeldingen uit de catacomben in Rome.



Evenals in het

beeld van een oude Christoforus die het Christuskind draagt zijn herder en lam inwisselbaar. Lam en

herder zijn allebei even weerloos als krachtig. Zie onderstaande icoon. Drager en gedragene zijn één.



Gandeweg zal die éénwording blijken. Is dat erbarmen? Jezus is niet alleen de bewaker van de schaapskooi, hij is de deur zelf. Zoals hij ook het brood zelf is en het licht der wereld. Dat horende vermoed ik dat erbarmen alles te maken heeft met het opheffen van iedere denkbare scheiding.



Daarmee is de hele wereld vervuld van erbarmen. Overal kun je die eenwording gaan zien. Het vruchtbeginsel in de bloesembomen in de tuin. Zodra het één in het ander wordt opgenomen op de manier waarop je water ineens ziet stromen kun je ervaren als erbarmen. Een verbondenheid die zichtbaar wordt overal waar je het om zo te zeggen ziet stromen als water, als bloed, als sap van de druivengaard. Waar de drager en gedragene één zijn

geworden. Dat is een weg, een proces en in het evangelie ook een opdracht die het leven zelf betreft. *Niemand neemt mijn leven, ik geef het zelf om het ook weer terug te nemen.* Die volmacht, vrijheid is de Paasmens gegeven. Zelfs de scheiding van dood en leven is daarmee opgeheven. Goddelijk erbarmen gaat daaroverheen en strekt zich uit naar alles wat en iedereen die ons is voorgegaan en naar wat nog besloten lijkt te liggen in de toekomst. Hierbij te zingen liederen: 653 en 650 of nog een keer luisteren naar het Erbarme dich uit de Mattheuspassion. Die weg, dat proces, die opdracht: het kan getuige de kruisweg allemaal ook verschrikkelijk veel pijn doen en verdriet veroorzaken. Weet hebben van erbarmen en genade is één, erom smeken zal veel vaker voorkomen, God zij dank weet je dan, hoe dat erbarmen er ook uit zal zien, dat je smeken niet tevergeefs zal zijn! Amen.