

Samenwerking met Noord-Hollandse Lutherse gemeenten

De ELG Alkmaar en omstreken wil een open en gastvrije gemeente zijn, waarin mensen niet alleen omzien naar elkaar, maar ook luisteren naar de vragen die komen uit de zich steeds veranderende samenleving.

De hartslag zijn de diensten volgens of gebaseerd op het dienstrooster, waarin het orgel klinkt. Daarnaast zijn er bijzondere vieringen waarin de samenwerking met anderen wordt gezocht om tot verdieping en vervolgens verbreding van het feest of een gekozen thema te komen.

Voorbeelden hiervan zijn vieringen rond Kerst, Pasen, de oecumenische feestweek rond Pinksteren, de zomerdiensten en de oogstviering. Verdieping wordt ook gezocht door emancipatie van de gemeente middels een zeer ruim aanbod van cursussen van de verschillende kerken, waaronder ook de eigen gesprekskring die inmiddels al jaren bestaat: zelf leren en blijven geloven door uitwisseling met anderen. Ook zelf kunnen vieren. Meewerken aan bijzondere vieringen door te zingen, musiceren of voor te gaan in een getijdendienst. Zojuist is dit na enkele jaren weer opgepakt.

De ELG Alkmaar en omstreken is dankbaar voor de plek van samenkomst in het eeuwenoude gebouw op de Oudegracht en hoopt dat het gebouw haar deuren wijd open kan zetten om een dierbare plek voor velen zijn, die zoeken naar bezinning, stilte, te luisteren naar het orgelspel of andere muziek.

Naast de vieringen vindt de Laatviering er een thuis, de Zwaan heeft een bezinningsochtend er zijn gebedsmomenten met gasten van de Zwaan en incidenteel van de Laatviering. Er zijn lezingen en er zijn concerten, er oefenen koren en er is af en toe verhuur voor een bruiloft.

In Alkmaar maken we deel uit van de Alkmaarse raad van kerken, waardoor we kunnen samenwerken met allerlei gemeenten in Alkmaar: oecumenische feestweek, diverse gezamenlijke initiatieven. Er is een samenwerking met de PKN, in de praktijk wil dat op dit moment zeggen met de Vrijheidskerk: het blad, paas-cyclus en zomerdiensten, cursusaanbod. En er is de samenwerking met de Doopsgezinden en Remonstranten: films en oogstviering, cursusaanbod.

Samenwerking met Laat en Zwaan : vieringen, deelname inloop en andere activiteiten, cursusaanbod.

Al lang bestaat er de samenwerking met andere lutherse gemeenten in Noord-Holland, maar door vertrek van predikanten en het opheffen van gemeenten is dat een tijdje in de versukkeling geraakt. Kerkendagen en vergaderingen vormden destijds de hoofdmoot. Het gaat om allemaal regiogemeenten met gebouwen in de binnenstad: verbeelding van de weg naar het hart? Juist in deze tijd lijken de steden te snakken naar plekken van rust en aandacht in de binnensteden. Inmiddels is van onderen af de samenwerking met één van de Noord-Hollandse gemeenten wat inniger geworden. Uitlenen predikant als consulent, het blad met zicht op elkaars gemeentelven, éénakter de Laatste Avond, uitstapje. Bovendien ligt er een inmiddels bijna oud plan om in de veranderende kerk te experimenteren met een andere plek of positie van de predikant samen met de andere predikanten in Noord-Holland. Op dit moment zijn er geen andere predikanten in vaste dienst (Hoorn, Zaandam) of willen niet(Enkhuizen). Ondertussen is ook gesproken met Amsterdam en dat wil zeggen Amsterdam met verschillende brandpunten ondermeer in het centrum, in Zuidoost en in Haarlem. Verdere gesprekken staan op stapel. Het is stimulerend als je daarbij een steuntje in de rug hebt. Kunt u dat steuntje geven? Zodat het blijft gaan over **verdieping** en **verbreding**?