

# Lutherse kerk Alkmaar. Zondag 26 juli 2020, 7<sup>de</sup> zondag na Trinitatis

Wij vieren deze dienst naar de vorm van een gebeddienst.

Aan deze dienst werken mee: Pieter van Dijk, orgelspel;  
George Vening, diaken van dienst,  
Pera Schreiber, liturg (=P)

Orgelspel

Welkom en afkondigingen, gevolgd door een moment van stilte om ons voor te bereiden.

P: Heer, open mijn lippen

Allen: dan zal onze mond uw lof verkondigen

P: God, kom mij te hulp

Allen: Heer, haast u ons te helpen, U komt de lof toe van nu aan tot in eeuwigheid.

Amen.

P: Halleluja

Allen: Halleluja

Lied 314, vers 1+3

Zondagsgebed (staat in dagboek)

Lied 905, vers 1+3

Lezing uit Evangelie Marcus 8: 1-9

Lied Christus Koningsmacht Ten Leven (bijlage), vers 1+ 3

Meditatie

Stille

Orgelspel

Diaconale collecte

Lied 995, vers 1+2

Voorbeden met gezongen "Heer ontferm U", gevolgd door Onze Vader, met gezongen doxologie.

Zegenbede (allen gaan voor zover mogelijk staan)

P: De Heer schenke ons zijn zegen, Hij bewaare ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.

Allen: Amen

P: Loven wij de Heer!

Allen: Wij danken God!

Slotorgelspel (allen gaan zitten)

Uitgangscollecte is bedoeld voor het kerkelijk onderhoudsfonds.



Chris-tus ko-nings-macht ten le-ven al-les is aan hem ge-ge-ven, die God-  
met-ons werd ge-noemd. Al-le tong zal dan be-lif-den Je-zus  
Chris-tus wil be-vrij-den wie hem Heer en Hei-land noemt.

3. God de Heer, Hij is de Ene  
En als Hij, zo is er gene,  
Dan de Zoon, die is als Hij,  
En zijn zetel, sterk en heilig,  
Zo is ook zijn leven heilig,  
In zijn Rijk geloven wij.