

Jubilate! Juich!

Juich met een uitroepteken staat er bij deze derde zondag na of liever van Pasen. Ik weet bijna zeker dat er sommige mensen zullen zijn die zullen zeggen: “nou laat die zondag er maar even uit, er valt nogal wat te juichen, maar niet heus”. Er zou beter *klaag* met een uitroepteken bij deze zondag kunnen staan. Al maanden waart een virus rond dat overal ter wereld dood en verderf zaait. Er verschijnen van overal ter wereld steeds meer beelden van armoede en mensen in hongersnood. En wie zou er niet willen klagen over het gebrek aan bijvoorbeeld mondkapjes voor mensen die werken in de zorg in een van de rijkste landen van de wereld?

De psalmist, want dat juichen komt voor deze zondag, waarop verder wordt gegaan met wat de lijfelijke afwezigheid van Jezus gaat betekenen, uit een psalm (psalm 66), - de psalmdichter, die de hele aarde er toe wil brengen om uit te barsten in lofliederen om de schepping, om alles wat er leeft en gemaakt en gedaan is, doet dit omdat zijn gebed is gehoord. De trouw van de barmhartige God is de mens uit de psalm niet ontzegd. Is dat misschien wel het allerbelangrijkste in een mensenleven dat je gezien en gehoord wordt? Zware gebeurtenissen in je leven kunnen draaglijk worden op het moment dat ze erkenning krijgen. Als aankomende week zal worden stilgestaan bij 75 jaar bevrijding zal dan vooral het feit dat steeds meer gezegd mag zijn, dat wat nog niet werd verteld, wat niet werd erkend of gehoord, maar inmiddels wel wordt erkend en gehoord, zullen vooral dat gehoord zijn en die erkenning redenen tot vreugde en opluchting zijn? Zul je diep genoeg adem kunnen halen om van het juichen, het bijna uitschreeuwen naar zondag cantate te kunnen komen?

Voor deze week kun je het doen met lied 451. Een beetje gek, want eigenlijk een adventslied.

- 1 Richt op uw macht, o Here der heirscharen
en laat uw hulp ontwaken uit uw hand,
wil voor uw aangezicht uw volk bewaren
opdat de nacht zal wijken uit het land.
- 2 Richt aan uw heil voor wie in onheil leven,
zend uw gerechtigheid als morgendauw,
dan zal het land de rijkste vruchten geven:
de vijgenboom en wijnstok van de trouw.
- 3 Richt op uw woning en roep ons tezamen,
omring ons met uw alvermogenend woord,
wees ons een tempel en roep onze namen,
zodat wij juichen: God heeft ons verhoord!
- 4 Richt aan de vreugdedis voor al de dagen,
reik ons de beker van uw trouwverbond,
wij zullen altoos van uw heil gewagen
in brood en wijn, totdat Gij wederkomt.
- 5 Richt over de aarde en haar diepe stromen,
de volkeren de sterren, zon en maan,
zij zullen allen voor uw aanschijn komen
en zingen dat uw woorden niet vergaan.

Vrede en alle goeds!