

Beste allemaal

Hierbij weer een woordje voor deze zondag. Allereerst hartelijk dank voor een aantal reacties op de vraag hoe u/jij staat tegenover weer beginnen met de vieringen nu dat weer is toegestaan met inachtneming van de maatregelen. Maandagavond aanstaande is er kerkenraadsvergadering en dan zal ik de reacties zeker inbrengen. Voor komende zondag staat op donderdag nog een opname van weer een filmpje ingepland en dan daarna hoop ik dat we weer in de kerk kunnen vieren. Natuurlijk komt er een berichtje uw kant op als dat na maandag duidelijk is en zal het ook op de website komen te staan.

De viering van vorige week kan nog worden terug beluisterd via [kerkoproep.nl](http://kerkoproep.nl) (Alkmaar, Vrijheidskerk, zondag 7 juni). Toen was het zondag Trinitatis. Het ging toen over de drie-eenheiddrieuldigheid. Ik vergeleek deze met de zogenaamde branddriehoek. Er is een zekere ontbrandingstemperatuur nodig, een brandbare stof en zuurstof en dat alles samen maakt vuur. Bij het blussen haal je één van de elementen weg van de branddriehoek. Deel hebben aan de eenwording van Vader, Zoon en de Heilige Geest maakt dat het kan gaan stromen in je leven en daar voorbij. Dat klinkt misschien heel mysterieus, het wordt anders als je weet dat vandaag traditioneel wordt stil gestaan bij de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus (Lucas 16: 19-31). Lazarus bij leven gekweld door zweren en armoede mag rusten in de schoot van Abraham. De rijke man wordt gekweld door dorst en vraagt of er iemand zijn familie kan waarschuwen. De grote vraag is: "hoe dan?". Compassie kun je blijkbaar niet afdwingen. Bovendien valt moeilijk te omschrijven wat compassie is ook al zijn daar hele handvesten voor. De hieronder bijgevoegde afbeelding van de piëta vormgegeven door Michelangelo Buonarroti ademt compassie, zoals het beeld dat je je te binnen kunt brengen van de in de schoot van Abraham rustende Lazarus. Ontferming, vertroosting zijn woorden die opkomen als ik naar dit beeldhouwwerk kijk. Kunt u, kun jij vertroosting vinden in dit beeld om wat niet werd vervuld of wordt vervuld in de wereld waarin we leven, raakt het verhaal van de rustende Lazarus u/jou op het nivo van bidden en smeken en een zich ontfermende God of werkt het bij u, bij jou heel anders?

Het zondagslied overigens is lied 671, waarmee op Pinksteren (terug te zien op internet: [bostuin kerk pinksteren](http://bostuin.kerkpinksteren.nl)) de voorbeden werden ingeleid.



Vrede en alle goeds, Yvonne