

Luthers deel Samen Verder nr. 5

Bosblik

Vooruitblik

Horen, zien en delen is het thema van de komende oecumenische feestweek. Zie ook verder in dit blad of op de website van de Alkmaarse Raad van Kerken met zowel het programma als na iedere activiteit een verslag. Aanstaaende zondag 26 mei Rogate (*Bid!*) wordt op *dat horen, zien en delen* al een beetje vooruit gelopen doordat Canticum Novum onder leiding van Una Cintina, koor van de Matthias-Laurentiusparochie komt zingen. Zij zingen delen van de liturgie en zij zingen de liederen, uit het voor het koor niet zo bekende liedboek mee. Ik hoop er de volgende keer op te kunnen **terugblikken** inclusief op de hele feestweek want *horen, zien en delen* daar gaat het toch om?

Nu aan de vooravond van de Europese verkiezingen zullen er naast al die mensen die hun stembiljet hebben klaarliggen, want “ja, je mag kiezen, - een niet-vanzelfsprekende vrijheid” mensen zijn die hun stembiljet bij het oud papier laten terecht komen. Want “hoezo vrijheid, hoezo is er een keuze, wie is er die mij hoort, ziet en met mij deelt?”.

Er zijn heel wat mensen in deze wereld die zich niet gehoord en gezien weten. Dat voelt naar. Als je denkt dat je er niet toe doet als mens, als je altijd maar opzij wordt geschoven, als andere mensen je afschrijven, vergeten. Wat een wereld van verschil als je ervaart dat er wel naar je geluisterd wordt, dat je gezien wordt en als je kunt delen.

Hoe verging het bijvoorbeeld de veel geplaagde Job toen hij ervoer dat er toch naar hem werd omgezien, dat hij gekend werd in al zijn ellende? Er ging tenslotte weer een wereld voor hem open. Een verschijnsel dat je ook in de psalmen kunt tegenkomen. Eerst is er de verlatenheid en tenslotte is er het besef dat je er toch niet alleen voor staat. Hoe is dat in jouw /uw leven?

Ziet je leven er anders uit als mensen naar je luisteren, je zien staan dan als wanneer je denkt overal alleen voor te staan? Hoe is het wanneer je luistert naar een ander, naar iemand anders omkijkt, met iemand deelt? Wat voor verhalen ontstaan er als er gedeeld wordt? Er kan ruimte komen voor een samen optrekken. Andere vergezichten en mogelijkheden kunnen ontstaan. Psalmen, liederen en gebeden kunnen je daarbij bijvoorbeeld op weg helpen. Samen psalmen en verhalen horen en lezen, liederen zingen en gebeden bidden, brood en wijn delen kunnen je laten ervaren hoe verbonden mensen daarin met elkaar kunnen zijn.

En dan daardoor niet alleen verbonden met elkaar, maar ook met mensen en verhalen van mensen verder weg, de wereld waarin je leeft, de wereld van gisteren, van nu en van morgen.

Moge u/jij dat ervaren: de wereld kan er vast mooier van worden.

Vrede en alle goeds,

ds Yvonne Bos

