

Luthers deel van Samen Verder (Alkmaar) nr. 10

Bosblik

Rondblik

‘Waar word je blij van?’ wordt het thema van het nieuwe kerkelijk jaar. Waar put je vreugde uit om alles om je heen het hoofd te kunnen bieden? Alles aan zorgen en vragen om wat er gebeurt in kleine kring aan ziekte, verdriet en angsten en in de wereld aan conflicten, de problematiek die de klimaatverandering met zich meebrengt en de tijd die niet alleen als je ouder wordt, maar ook voor veel jonge mensen al sneller en sneller lijkt te gaan en meer bepalend te zijn. Het is niet verwonderlijk dat juist vanuit de diaconie dit thema is aangedragen: ‘je mag toch wel blij uit de kerk komen, daarbij maakt blij het de handen uit de mouwen steken lichter’. Hoe intenser de emotie, hoe groter de daarbij behorende daadkracht? Hoe bozer je bijvoorbeeld bent, hoe meer je er dingen niet bij laat zitten. Dat wil niet zeggen dat het dan altijd om even gelukkige daden leidt. Als je bang bent dan kan dat tot muren bouwen leiden, als je verdriet hebt kun je gaan wegzinken, als je blij bent wat doe je dan? Misschien wel niets, je ervaart dat iets goed is of fijn. Die dingen in de komende tijd benoemen en delen zou mooi kunnen zijn. Daarmee kun je aan de gang gaan met de vraag ‘waar word je blij van?’. Als ik even in de verte in het rond denk aan straks het kerstverhaal vraag ik me af of die blijdschap die in de nacht ontstaat ook is voorzien en hoe en of dat kan, blijdschap voorspellen? Kun je voorwaarden scheppen die leiden tot het ervaren van blijdschap? Ik ga maar eens aan de slag met de emoties in het kerstverhaal. De boosheid, de liefde, de verwondering, de angst en natuurlijk de blijdschap. Er zijn nog wel meer emoties, maar dat levert andere verhalen op. Welke emoties spelen in uw/jouw leven een rol? Schaamte, verdriet, hoe zit het met blij zijn in jouw verhaal?

Vrede en alle goeds, *ds Yvonne Bos*

Oogstviering DORELU op 14 oktober

Op zondag 14 oktober was in onze Lutherse Kerk de jaarlijkse oogstdienst samen met de andere twee ‘kleine’ kerken. “Wir sind zu klein, einander zu verlieren” zei de lilliputter Oskar in die prachtige film “Die Blechtrommel” Van Günther Grass. Een dankwoord aan hen voor hun grote bijdrage aan het herstel van ons orgel was hier dan ook volkomen op zijn plaats.

Het historisch perspectief van de oogst en de strijd in de boerenoorlog ontbrak niet, met Luthers ‘vrijheid van een christenmens’ als lont in het kruitvat. En Thomas Müntzer als verdediger van de opstand tegen de feodale onderdrukking. Want die was niet door God gegeven. Of het de overheid of nu de markt is, rondom oogst is het persoonlijk nodige ook altijd politiek geladen.

Naast deze bijdrage van ds. Bos waren er de diepgaande verhalen van ds. Pondman en ds. Korbee die deze rijk gevulde dienst completeerden. De foto's getuigen ervan.



Brievenbus Lutherse Kerk

Om mee te gaan in de stroom van de tijd, maar ook om de correspondentie tussen gemeenteleden en de kerkenraad gemakkelijker te maken, hebben wij vanaf heden de Brievenbus Lutherse Kerk in het leven geroepen. Dit is een e-mailadres waarnaar u, gemeenteleden, brieven en/of opmerkingen naar de kerkenraad kunt sturen, maar vanwaar ook wij berichten en opmerkingen snel naar u toe kunnen sturen.

Het e-mailadres van onze Brievenbus is: brievenbus@luthersekerkalkmaar.nl

Reeds 7 gemeenteleden hebben hun e-mailadres aan ons doorgegeven zodat ik hen kan berichten. *Hierbij worden andere leden uitgenodigd dit ook te doen door middel van een mailtje naar de Brievenbus. Wilt u dan tevens vermelden of u alleen berichten wilt ontvangen, of dat u ook het kerkblad Samen Verder per mail wilt ontvangen?* De reeds 7 gemelde gemeenteleden wil ik graag verzoeken dit nogmaals te doen zodat ik de juiste e-mailadressen en informatie heb.

George Vleeming

Wat nog op stapel staat

Zondag 25 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Daarin noemen we de namen van de mensen die dit jaar zijn overleden. In deze dienst zal een sonate van J.S. Bach worden gespeeld door Raphael Schulte (fluit) en Pieter van Dijk (klavecimbel).

4 november is een aantal Lutheranen op bezoek geweest in de Maartenkerk in Zaandam. De innemende viering werd in een belendende ruimte van de kerk gehouden. Het kerkgebouw, inclusief orgel, is namelijk in volle restauratie. In januari als alles klaar is volgt een dankmoment, waarbij ook Alkmaar van harte is uitgenodigd. Wanneer precies wordt nog bekend gemaakt.

Lief en leed

Nogmaals wensen wij mevrouw Els Schalk, na haar operatie, haar veel sterkte toe met haar herstel. In de nacht van 16/17 november overleed mw. Nelleke Schoen in de leeftijd van 82 jaar.

Agenda

10 december	19.30	Kerkenraad in 't Swaenennest
Avond-bijbelkring		Inlichtingen bij Raphaël Schulte, tel. 072 5159678, e-mail: raphael.schulte59@gmail.com
Vrouwengroep		Inlichtingen bij Died Bosma, tel. 072 5124435.

Kopij volgende nummer Periode 23 december – 27 januari

Inzenden Vrijdag 7 december *uiterlijk om 10.00 uur*
Aan Brievenbus@LutherseKerkAlkmaar.nl

Lutherse Kerk

25 nov.	10.00	ds Yvonne Bos	Laatste zondag kerkelijk jaar, gedachtenis overledenen en viering Heilig Avondmaal
9 dec.	10.00	ds Henk van Olst	
16 dec.	10.00	ds Yvonne Bos	Gaudete, Viering Heilig Avondmaal
23 dec.	10.00	ds Yvonne Bos	Rorate

Laatdiensten/Lutherse Kerk

2 dec.	12.00	ds Evelien van Melle	m.m.v. het Laatkoor
--------	-------	----------------------	---------------------