

Paasdienst zondag 9 april 2023



Tekst George Vleeming

De kerk was stemmig paars aangekleed, vele mooie narcissen neergezet, de Paaskaars en vele drijvende kaarsjes brandden (zie foto's), en de kerk was redelijk gevuld, kortom alle ingrediënten voor een geslaagde Paasdienst waren aanwezig. De sfeer werd nog verhoogd door een prachtig orgelstuk van Johann Sebastian Bach uitgevoerd door Pieter van Dijk. Ds Yvonne Bos leidde de dienst en wat mij bijzonder aansprak was de positieve boodschap die uit de opstanding uit de dood getrokken kan worden waarbij het verhaal van Ezechiël als voorbeeld genomen werd: "Iedere ramp, ieder trauma, collectief of persoonlijk kan door een mysterieuze confrontatie voorbijgekomen worden. De doop herinnert daaraan. Het licht aangereikt in de tuin eveneens. Neem en deel er straks van (dat deden wij). Neem in gedachten de zalf en de olie mee naar Galilea en kom de opgestane tegen in de verzorging van zieke mensen. Ontdek wie en wat is opgestaan en vooral ook *waar*. Angst kan mensen verdoven, verlammen, alle perspectief ontnemen. Angst kan echter ook aan het begin staan van iets nieuws. Aan veel roepingsverhalen gaan angst en met stomheid geslagen zijn vooraf. Is eenmaal de angst overwonnen, is het terugdeinzen veranderd in een heilzaam afstand nemen, komt eerbied op de voorgrond, dan kan worden verdergegaan of kan zelfs een heel nieuw verhaal beginnen. Soms heel schoorvoetend stukje bij beetje zoals in de profetie van

Ezechiël. Ieder spier, alle stukjes huis, het begint heel klein, tenslotte zal het weergaloos zijn. Daarom, 'Vrees niet. Hij is niet hier, Hij gaat jullie voor naar Galilea.' "



Conflict tussen Geloof en Wetenschap?

Wie zich verdiept in de natuurwetenschap, of dat nu scheikunde, biologie, natuurkunde of sterrenkunde (zoals ik) is, staat vroeg of laat voor de vraag: Waar komt die wonderbaarlijke verscheidenheid en onderlinge samenhang vandaan? Welke scheppingskracht heeft dit alles voortgebracht?

De wetenschap heeft daar tot op heden geen bevredigend antwoord op. Het ontstaan van de eerste levende cel, de herkomst van het grote scala aan elementaire deeltjes waaruit de wereld om ons heen is opgebouwd, de vraag wat er vóór die raadselachtige Big Bang (Oerknal) kwam – niemand die het weet. Dan wordt God al snel een aantrekkelijke optie.

Misschien dus niet zo gek dat veel wetenschappers het geloof dat ze van huis uit hebben meegekregen niet hebben losgelaten; dat het hen is blijven vasthouden – aankleven. Of dat ze juist gelovig zijn geworden. In tegenstelling tot wat je vaak hoort beweren, kunnen geloof en wetenschap namelijk heel goed naast elkaar bestaan.

Dat zegt bijvoorbeeld sterrenkundige Ewine van Dishoeck van de Leidse Sterrewacht, die onlangs door Paus Franciscus benoemd is tot lid van de Pauselijke Academie van Wetenschappen. “Natuurlijk kunnen we vanuit de wetenschap zeggen dat bepaalde dingen die in de Bijbel staan niet zo zijn gebeurd, maar er is ook veel overlap: religie en wetenschap zijn allebei op zoek naar de waarheid.”

Zo vertellen de Britse biofysicus Alistair McGrath en de Amerikaanse paleontologe Mary Schweitzer heel open over hun christelijk geloof, en hoe ze Gods aanwezigheid juist ervaren in de onvoorstelbare pracht van de wereld die ze bestuderen, of dat nu gaat om organische moleculen of miljoenen jaren oude dinosaurusbotten. Ook veel Nederlandse natuurwetenschappers, zoals zwarte-gaten-expert Heino Falcke en nanofysicus Cees Dekker zien geen conflict tussen hun wetenschappelijk onderzoek en hun persoonlijke geloof in God als Schepper van hemel en aarde. In zijn boek ‘Alle verstand te boven’, laat Dekker nog eens ruim twintig christelijke wetenschappers van naam en faam aan het woord over hoe geloof en wetenschap vorm hebben gekregen in hun leven en werk.

In verreweg de meeste gevallen ligt een diep gevoeld ontzag voor de kosmos en het leven daaraan ten grondslag. Veel wetenschappers zijn zich ervan bewust hoe wonderlijk de micro- en de macrokosmos in elkaar steken, en wat een speciale plaats het leven op aarde daarin inneemt. Als je dan ook nog bent opgegroeid in een christelijke omgeving, kom je al snel uit bij Psalm 8: “Aanschouw ik uw hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren, die Gij bereid hebt: wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, en het mensenkind, dat Gij naar hem omziet?”

En hoe zit het met de oorsprong van alles wat er is, met de herkomst van de wereld, met de schepping? Daar bestaat toch geen wetenschappelijke verklaring voor? Hoe kan er ooit iets zijn ontstaan uit niets? Hoe kunnen steriele koolwaterstofmoleculen zich ooit gegroepeerd hebben tot levende organismen? Vormt louter het bestaan van ons miraculeuze heelal en van het gevarieerde leven hier op aarde niet het ultieme bewijs voor het bestaan van God, hoe je je Hem ook voorstelt?

Misschien is het juist wel mooi dat iedereen hier anders over denkt. Misschien kán dat ook niet anders – als we zekerheid zouden hebben over het juiste antwoord, wat blijft er dan nog over van het geloof? Sommige

wetenschappers zijn fervente atheïsten; de meesten noemen zich agnost of lopen het liefst met een grote boog om het hele vraagstuk heen, en weer anderen zien de kosmos als het handwerk van een mogelijk ondoorgrondelijke God. Het kan allemaal.

Is er een bewijs voor het bestaan van een Groot Ontwerp? Ja, zegt de een – als je deel blijkt uit te maken van een zorgvuldig geconstrueerd kunstwerk, moet er ook een Kunstenaar zijn geweest. Nee, zegt de ander – misschien zijn er wel eindeloos veel heelallen, elk met hun eigen toevallige eigenschappen, en bevinden wij ons natuurlijk 'noodgedwongen' in dat ene heelal dat ons bestaan mogelijk maakt. Geen idee, zegt een derde. Het laatste woord is er in elk geval nog lang niet over gezegd.

George Vleeming

Mededeling

Nogmaals: de bestelde Lutherse Dagboeken zijn aangekomen en op te halen in het Swaenennest voor of na een dienst. Ze kosten Euro 18,- per stuk en gelieve het bedrag over te maken naar de Diaconie.

Agenda

Werkgroep Luthers Alkmaar: 9 mei om 10.00 uur in het Swaenennest

Avond-bijbelkring: Inlichtingen bij Raphaël Schulte,

tel. 072 5159678,

e-mail: raphael.schulte59@gmail.com

Lutherse kopij volgende nummer

Periode 4 juni 2023 – 9 juli 2023

Inzenden Vrijdag 12 mei 2023 *uiterlijk om 10.00 uur*

Aan gvleem48@gmail.com

Lutherse Kerk

14 mei	10.00	organist Pieter van Dijk	Muziekdienst
28 mei	10.00	ds. Y. Bos	Pinksterdienst
4 juni	10.00	Gezamenlijke Laat-Ark dienst (zie website)	