

Luthers Deel in Samen Verder nr 7

De dames van de Diaconie

De dames van de Diaconie waren er even tussenuit geknepen. Was gewoon even nodig. Elk jaar moet ik Hannah beloven met haar de zee in te springen. Afspraak gemaakt, ruim van tevoren, dat het alvast vaststaat. En natuurlijk had ik een dubbele afspraak, mijn nicht was op bezoek met haar vriendin. Dus ik moest onze afspraak cancelen. Dat was eigenlijk een geluk, want het was een regenachtige dag.

De daaropvolgende afspraak ging wel door, en wat was het een mooie dag. Inge en Hannah hebben eerst bij mij koffie gedronken, heerlijk in de tuin gezeten, op mijn platje aan de sloot. Voor Inge was dat al afdoende, voor haar konden wij in mijn tuin blijven, maar ja, de zee roept Hannah. Toeristische route door Schoorldam, Schoorl, Groet en dan een scherp bocht naar links (favoriete plek van mij), bij de rotonde links af richting Hargen aan Zee. Iedereen heeft zo zijn eigen plek aan zee. De een vertrekt richting Egmond aan Zee, en de ander iets noordelijker. Mijn lievelingsstrand is Hargen.

Rijkswaterstaat heeft veel gedaan langs de kust. De strand is zoveel breder geworden. Alle strandattributen aan boord (tot verbazing van Inge en Hannah) ben ik goed uitgerust, tentje, kokosmatten en noem maar op. Inge had op weg richting strand een boek zien liggen, ingepakt zodat er geen vocht bij kan komen. Het was een streekroman, dat is normaliter niet de literatuur die Inge leest, maar ja, Hannah en mijn persoon sprongen in het nat en dat was Inge niet van plan. Het was heerlijk in zee, even wennen aan de temperatuur en dan lekker genieten van de golven.

Lekker gegeten bij de strandtent en als toetje ijskoffie, wat een traktatie. Jullie kunnen wel zien op de foto hoe wij genoten hebben.

Ik kan nu niet zeggen dat het een spiritual getint uitje was, alhoewel veel kerkwetenswaardige onderwerpen aan bord kwamen. Wij sloten ons uitje af met nog eens een versnapering in een Cafe in Groet.

Wij konden maar een conclusie trekken: dit moeten wij vaker doen.

Petra Schreiber

Mogen vrouwen op de kansel staan?

Ter gelegenheid van de opening van de tentoonstelling 'Lutherse vrouwen op de kansel (1922 – 2022)' in het Luther Museum Amsterdam op 10 juni 2022.

Dit artikel van Prof. Dr. Sabine Hiebsch is overgenomen van Nieuwsbrief jaargang 5, nr. 13, juli 2022, van de Kooiman-Boendermaker-Luther Stichting.

Het heeft in verschillende kranten en tijdschriften gestaan en zelfs het NPO Radio 1 Nieuws gehaald: De Nederlandse lutheranen vieren dit jaar dat de lutherse synode honderd jaar geleden, op 12 juni 1922, unaniem vaststelde dat de reglementen van de lutherse kerk ook vrouwen toelieten als predikant. De vraag daarnaar was gesteld door Laurence Caroline Dufour (1902-1988), toen een negentienjarige lutherse studente theologie in Leiden, die zeker wilde weten dat zij predikante kon worden in haar kerk. De doopsgezinden hadden sinds 1911 en de remonstranten sinds 1920 vrouwelijke predikanten op de kansel. De lutheranen werden het derde kerkgenootschap in Nederland. In de Nederlandse Hervormde Kerk (NHK) werd pas in 1959 de eerste predikante benoemd, dan nog door de hervormde synode, en weer bijna tien jaar later, in 1968, voor het eerst door een hervormde gemeente. In de Gereformeerde Kerken in Nederland (GKN) gebeurde dat pas in 1969. Wie rond de periode van de fusie tot Protestantse Kerk in Nederland (2003/2004) lid was van de synode herinnert zich nog hoe blij veel vrouwelijke synodeleden in de NHK en de GKN waren dat met de lutheranen meer vrouwen in de synode en in de kerk kwamen, en vrouwen met bestuurlijke ervaring in het ambt. Ik denk dan vooral ook aan ds. Ilona Fritz, de eerste presidente van de lutherse kerk, die in de beslissende jaren vanaf 2001 de fusie voor de lutheranen in goede banen leidde. Zij sprak bij de opening van de tentoonstelling 'Lutherse vrouwen op de kansel (1922-2022)' in het Luther Museum Amsterdam en memoreerde hoe zij als lid van het trio-moderamen voor sommige hervormde en gereformeerde collega's de

eerste vrouw was met wie zij in bestuurlijke taken op hoog niveau te maken kregen en die daar in het begin moeite mee hadden.

Ds. Haumersen (1881-1967) werd in 1929 de eerste lutherse predikante, niet alleen in Nederland maar ook wereldwijd. Dat de kleine lutherse kerk in Nederland, van oudsher één van de slechts getolereerde religieuze minderheden, hierin een voortrekkersrol vervulde, mag internationaal nog wat beter bekend worden. Toen ik op social media de tentoonstelling aankondigde, die ik als gastcurator voorbereidde, reageerde een collega in Denemarken heel verbaasd. Hij was er altijd van uitgegaan dat Denemarken in 1948 de eerste lutherse kerk was met een vrouwelijke predikant. Het onderzoek dat ik de afgelopen twee jaar in verschillende archieven en collecties verrichtte was spannend en heel leuk om te doen. Met name in het Stadsarchief Amsterdam, waar onder andere het archief van de lutherse synode zich bevindt, werkte ik op een gegeven moment met zoveel inventarisnummers tegelijk dat ik een eigen 7 rolkast kreeg waardoor de medewerkers niet telkens met de zware mappen heen en weer hoefden te lopen. De eerste resultaten van dit onderzoek zijn nu in een Nederlands artikel gepubliceerd, in Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis. Maar ik ben inmiddels al weer terug in de archieven om meer materiaal te verzamelen voor internationale publicaties. Zodat ook dit bijzondere en unieke stuk Nederlandse lutherse geschiedenis zijn plaats zal vinden in de globale geschiedenis van het lutheranisme.

Sabine Hiebsch

Lief en leed

Rob en Gerrie Herrmann maken wat betreft hun gezondheid een moeilijke periode door. Wij wensen hen van harte heel veel sterkte toe.

Verder wensen wij een ieder in deze aanhoudende moeilijke tijden sterkte en een goede gezondheid toe.

Agenda

Kerkenraad: 12 september 2022, 19.30 uur in 't Swaenennest

Avond-bijbelkring: Inlichtingen bij Raphaël Schulte, tel. 072 5159678, e-mail: raphael.schulte59@gmail.com

Lutherse kopij volgende nummer

Periode 9 oktober 2022 – 6 november 2022

Inzenden Vrijdag 16 september 2022 *uiterlijk om 10.00 uur*

Aan gveem48@gmail.com