

Luthers deel van de Samen Verder Alkmaar

Lief, Wij wensen in deze onzekere tijden iedereen een goede gezondheid toe, in de hoop verschoond te blijven van een corona-besmetting,

en leed, In memoriam Bart Hendriks

Op 6 april 2021, daags na de twee Paasdagen waarop nog al zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen stuk voor stuk afscheid van hun vader en grootvader hebben genomen, met op de achtergrond toch nog een lichte overwinning van 'zijn' Ajax, is na een lang en zoals hij zelf zei een mooi en prachtig leven *Barend Hendriks geboren 5 juni 1928* (Bart) rustig overleden.

In de gemeente waren Bart en Truida vaak de eersten die op zondag in de kerk aanwezig waren. Bart deelde de liturgieboekjes uit en iedereen werd door hem hartelijk verwelkomd. Vol energie klom hij op een stoel om de liednummers in de borden te hangen.

Een jaar geleden of zo vroeg ik eens of hij veel aan het verleden dacht: zijn opgroeien als 'straatjochie' bij zijn grootouders, zijn werkzame leven bij het spoor, zijn weduwnaarschap met zijn opgroeiende kinderen, zijn als godsgeschenk ervaren ontmoeting met Truida, de komst van klein -en achterkleinkinderen en de reizen over de wereld. Vast en zeker dacht Bart daar af en toe aan, maar hij antwoordde en dat maakte diepe indruk: "ik denk nu vooral veel aan de toekomst, hoe het zal zijn, hoe het zal gaan, ik heb daar veel vertrouwen in".

Bart zal zeer worden gemist. Dierbare herinneringen zullen de boventoon voeren. *YB*

Bosblik

Terugblik

Opnieuw is er hard gewerkt om de vieringen door te laten gaan in online-setting. Dank daarvoor is verschuldigd aan in het bijzonder de organisten Pieter van Dijk en Ronald van der Veen om op andere tijden bijéén te komen. Aan de inmiddels bekende en geliefde bijdrage van sopraan Karin Dijkstra en bovenal aan feitelijk violist Gregor Overtoom die alles monteert en uitgeeft. Een op zich al tijdrovende klus, maar vaak komt er nog van alles extra bij kijken en dan vliegen de uren voorbij. Het was fijn dat hij in de Paasviering ook de viool ter hand nam. Ook dank aan ds Sybren Rozendal die inmiddels de logistiek doet rond andere gastpredikanten en als hijzelf voorgeat.

Na een suggestie van Ellen Nater is onderzocht of een aanmelding bij kerkdienstgemist.nl een idee zou zijn om nog gemakkelijker toegang te vinden tot de vieringen. Op dit moment komt de link via via op de website en via ondergetekende en de brievenbusmail van George Vleeming bij een beperkt aantal mensen. Op dit moment staan er vier vieringen op. Zonder link kun je op internet gaan naar kerkdienstgemist.nl, naar Noord-Holland, Alkmaar en dan Lutherse kerk. Er is ook aan deze extra oplossing gedacht omdat nu het zich laat aanzien de live-vieringen weer dichtbij komen je via kerkdienstgemist.nl de viering ook direct audio live kunt uitzenden. Het vermoeden bestaat dat een deel van de trouwe kerkgangers toch vaker verstek zullen moeten laten gaan vanwege hun gezondheid. Wel kan de viering dan thuis worden gevolgd. Eveneens bestaat het vermoeden dat enige jongere kerkgangers of mensen met interesse de viering op een ander moment of nog eens rustig willen na luisteren, zoals

nu gebeurt. Nu diaken Petra Schreiber weer wifi in de kerk heeft geïnstalleerd kan ook overwogen worden om via zoom met beeld erbij te participeren in de viering. Op dit moment is er geen geld voor de aanschaf voor een live-streaminstallatie omdat de gemeente nog steeds onder verscherpt toezicht staat en derhalve nergens kan aankloppen voor meefinanciering. Met het oog op oecumenische en meer open activiteiten zou het mogelijk wel weer wat deuren naar verbreding kunnen openen en een en ander kunnen faciliteren.

Nu

Nu wordt van horen zeggen verder onderzocht hoe Amsterdam concreet invulling kan geven aan het ondersteunen van de lutherse gemeente Alkmaar. Inmiddels is duidelijk geworden dat er door de kerkenraad na de losmaking waarna de lasten wegvielen, niet (meer) wordt gezocht naar een mooie kerkordelijke formule om het ambt van predikant de ruimte te geven al dan niet of licht bezoldigd. De ronde van de gemeenteadviseur Jenneke Span heeft uitgewezen dat er ruim vertrouwen is, zoals in andere kleine gemeenten ook wel voorkomt, om indien nodig voor een bepaalde klus een willekeurige predikant in te huren.

Vooruitblik

Voor alle duidelijkheid zal op 27 juni (omdat er dan kerkenraadsleden bij kunnen zijn) voor de gelegenheid om twee uur een viering zijn waarin ik voor de laatste keer als inmiddels officieus gemeentepredikant zal voorgaan. Vieringen waarin ik nadien voorga doe ik dan als gewone gastpredikant. De kerkenraad zal nog een uitnodiging versturen.

En dan was dit toch de laatste Bosblik in deze vorm. Hartelijk dank voor de aandacht van ieder die deze ooit heeft gelezen.

Vrede en alle goeds,

ds Yvonne Bos

Agenda

Kerkenraad: 10 mei, 19.30 uur in 't Swaenennest of toch nog weer elektronisch.

Avond-bijbelkring: Ondanks de corona-crisis loopt de bijbelkring heel goed, nu natuurlijk digitaal door middel van beeldbellen. Inlichtingen bij Raphaël Schulte, tel. 072 5159678, e-mail: raphael.schulte59@gmail.com

Vrouwengroep: Inlichtingen bij Died Bosma, tel. 072 5124435.

Lutherse kopij volgende nummer

Periode 6 juni – 4 juli

Inzenden Vrijdag 21 mei *uiterlijk om 10.00 uur*

Aan [gvleem48@gmail.com](mailto:g vleem48@gmail.com)

Lutherse Kerk: zie agenda op de website.