

Bosblik

Evangelisch-Lutherse Gemeente

Verhuur 't Swaenennest: Inge Poser, tel. 072 511 04 78.

Evangelisch-Lutherse Gemeente Alkmaar: NL03 INGB 0000 1474 06.

Diaconie: NL46 INGB 0000 3542 12

Kerkgebouw, Oudegracht 187 te Alkmaar.

Predikant: Ds. Y. (Yvonne) Bos, Zuiderweg 24a, 1461 GB

Zuidoostbeemster, tel.: 029 968 31 28, e-mail: bostuin@freeler.nl (in dringende gevallen een telefoontje eroverheen).

Postadres: Ev-Luthersekerk Kerk Alkmaar, Oudegracht 185, 1811 CD Alkmaar, tel.: 072 512 52 22.

Secretaris: F.M. Huurman, Oudeweg 12, 1906 AZ Limmen, tel. 06 53 39 18 71, e-mail: fred@hndadvies.nl

Ledenadministratie: Mevr. M. Mallee, Rietakker 6 1723 BC Noord-Scharwoude, tel. 06 41 60 49 29.

Internet: www.luthersekerkalkmaar.nl,

Brievenbus: brievenbus@luthersekerkalkmaar.nl.

Evangelisch-Lutherse Gemeente

1

ds. Yvonne Bos

Terugblik

Twee filmpjes maakten we nu, om toch de beelden en klanken van de wekelijkse of maandelijkse gang naar de Oudegracht erin te houden. Ze zijn te vinden via de link op de website van de luthersekerkalkmaar, of u kunt zoeken op youtube naar kanaal bostuinkerkerk "en dan is het Pasen" of "Zondag Cantate".

Binnenkort komt er nog een derde filmpje onder de naam "Pinksteren".

Cantate betekent "Zing!". Maarten Luther noemde zingen tweemaal bidden en dan had hij het vooral ook over samen zingen. Wat een vreemde gewaarwording is het dat gemeentezang er voorlopig niet bij is. Samen zingen is voor veel mensen die naar de kerk gaan misschien wel het meest wezenlijke van alles. Bij het volgende filmpje zullen ook de nummers van de liederen uit het liedboek weer goed worden aangegeven en uitgesproken, zodat je thuis "uit volle borst" kunt meezingen - zoals een gemeentelid dat nu de liednummers miste, al aangaf. Inmiddels geeft het wel te denken hoe je het

root zonder kerkgang.

Ja, er zijn al heel veel mensen die helemaal nooit naar de kerk gaan of met grote tussenpozen, die hoeven het misschien nog niet eens te merken. En je kunt ook weken ziek zijn of op reis zijn of een paar jaar of jaren niet gaan, omdat heel praktisch andere dingen tijd vragen of omdat het niet goed voelt, omdat het niet over u/jou of uw/jouw manier van geloven lijkt te gaan, u/jij kunt het het beste zelf invullen. Maar ook dan, weet je dat het wel doorgaat daar op die Oudegracht; zit het ergens in je achterhoofd dat daar nog een levende kerk zit, waarin wordt gezongen, gebeden, vaak ook voor iedereen die niet aanwezig kan zijn, is er die plek, waar je in gedachten of in je hart naar toe kan reizen, niet alleen hakend aan vroegere herinneringen, maar mogelijk ook met het oog op de toekomst. Op dit moment zijn er buiten een enkele afspraak, de filmpjes, de schilders, die in en uitlopen allemaal dagen dat het helemaal stil is in de kerk, af en toe orgelspel daargelaten en ook in't Swaenennest is het stil. Geen huurders en ook de inloop van de Zwaan ligt op onze locatie stil.

En ja, er zijn heel wat alternatieven. Zoals genoemde filmpjes en als uw emailadres bekend is bij de brievenbus of bij mij dan krijg je iedere week op zondag een kort woord toegestuurd, maar ook op de televisie zijn er allerlei vieringen te volgen in binnen- en buitenland. Je kunt naar de website van de luthersekerkamsterdam of naar die van de PKN of hier in Alkmaar naar die van de PGA (Protestantse

2

gemeente Alkmaar). Dus helemaal uit je systeem hoeft het niet te raken, zoals in de kerstpreek op kerstavond nog met het kerstfeest werd geschetst (kan ook nog nagelezen worden op de website: "Waarom zou je Kerst – missen?"). Daarnaast proberen in het bijzonder oud-diaken Inge Poser, diaken Petra Schreiber en ik af en toe te bellen. Verzorgt diaken George Vleeming de brievenbus en Adriaan van Leeuwen de website. Het blijkt overigens dat er ook nogal wat telefoonnummers ontbreken, dus als u of jij ook een keer wil worden

gebeld, geef heel graag je nummer door, ook als je denkt dat het wel bekend zal zijn. Daarnaast gaan de onderlinge contacten gaan natuurlijk ook door. Maar samen even ergens over praten, iets even uitwisselen, het met elkaar ook oneens kunnen zijn is er niet bij.

Verder heb ik mij in de afgelopen tijd onledig gehouden met het maken van een soort aangepast werkplan 2020, met terugwerkende kracht voor zover het de predikant zonder werktijd betreft. Eén van de verzoeken vanuit de classis - nu we als gemeente onder verscherpt toezicht staan, zoals dat heet. De contactpersonen uit de kerkenraad (secretaris Fred Huurman, Sybren Rozendal, voorzitter en Adriaan van Leeuwen, penningmeester) bogen zich vanuit overig kerkenraadsperspectief over een werkplan voor de toekomst van de gemeente. Dacht ik in de vorige *Samen Verder* terug aan de weidse dromen van een meisje van tien, nu dacht ik aan de toen (iets later of gelijktijdig, dat weet ik niet meer) optredende desillusies, aangewakkerd door de in mijn ogen belachelijke opdracht om bij handwerken een inktlap te moeten breien, terwijl ik juist van de inktpenen was afgestapt. Het gevoel van afkeer om achter de feiten aan te lopen heeft me niet meer losgelaten, nog versterkt door het feit dat ik de lap diverse malen moest 'uithalen' - omdat ik ook nog eens helemaal geen kei in breien was. Dit gevoel sloot naadloos aan bij de onderhavige opdracht. Natuurlijk ben ik er wel voor gaan zitten, en hoop ik dat het ergens toe bijdraagt. Zodat het uiteindelijk op een bepaalde manier allemaal goedkomt en dat wordt ingezien, dat kerk-zijn in de toekomst hoe dan ook om nieuwe beddingen vraagt.

De weg daarnaartoe? In elk geval dan niet aan de hand van aftandse lapmiddelen - om een beetje gekscherend het brei-beeld aan te houden, maar veeleer onzeker en zoekend zoals iedereen die het zekere vermoeden heeft dat het op weg gaan het begin van een thuiskomen zou kunnen zijn.

Lutherse kopij volgende nummer

Periode: 5 juli-2 augustus.

Inzenden: vrijdag 19 juni *uiterlijk om 10.00 uur*

Aan: gveem48@gmail.com

Agenda

Kerkenraad: 15 juni, 19.30 uur in 't Swaenennest.

Avond-bijbelkring: *Ondanks de corona-crisis loopt de bijbelkring heel goed,*

nu natuurlijk digitaal door middel van beeldbellen.

Inlichtingen bij Raphaël Schulte, tel. 072 515 96 78, e-mail:

raphael.schulte59@gmail.com

Vrouwengroep: Inlichtingen bij Died Bosma, tel. 072 512 44 35.

Evangelisch-Lutherse Gemeente

Lief en Leed

1

Wij wensen Els Schalk uit Schoorl wederom heel veel sterkte toe. Zij is nog steeds slecht ter been en dus erg aan huis gebonden.

Maar bovenal heel veel sterkte toegewenst aan

2

Hannah Wiebenga met het overlijden van haar man Theo. Hij leed niet alleen aan de coronagriep maar had bovendien een ernstige ziekte in zijn nieren.

Kerkdiensten

De vieringen in de kerk gaan **niet** door vanwege de corona crisis
Zondag 31 mei: ds. Y. Bos, Pinksteren, via de brievenbus wordt weer een filmpje verzonden

Zondag 7 juni: ds. Y. Bos en ds. D.P. Jans, livestream vanuit de Vrijheidskerk, traditioneel de ARK-viering

Zondag 14 juni: ds. H. van Olst

Zondag 21 juni ds. G. Scholten

Zondag 28 ds Y Bos (misschien wel, zie agenda website ???!!!)

Agenda

Kerkenraad: 15 juni, 19.30 uur in 't Swaenennest.

Avond-bijbelkring: *Ondanks de corona-crisis loopt de bijbelkring heel goed, nu natuurlijk digitaal door middel van beeldbellen.*

Inlichtingen bij Raphaël Schulte, tel. 072 515 96 78, e-mail:
raphael.schulte59@gmail.com

Vrouwengroep: Inlichtingen bij Died Bosma, tel. 072 512 44 35.

Lutherse kopij volgende nummer

Periode: 5 juli-2 augustus.

Inzenden: vrijdag 19 juni *uiterlijk om 10.00 uur*

Aan: gvleem48@gmail.com