

Lutherse Kerk Alkmaar

Verhuur 't Swaenennest: Inge Poser, tel. 072 511 04 78.

Lutherse Kerk Alkmaar: NL03 INGB 0000 1474 06.

Diaconie: NL46 INGB 0000 3542 12

Kerkgebouw: Oudegracht 187 te Alkmaar.

Postadres: Ev-Lutherse Kerk Alkmaar, Oudegracht 185, 1811 CD Alkmaar, tel.: 072 512 52 22.

Brievenbus: brievenbus@luthersekerkalkmaar.nl

Secretariaat: secretariaat@luthersekerkalkmaar.nl

Kerkelijk bureau: Ev.-Luth. Gem. Amsterdam, Handboogstraat 4-6, 1012 XM Amsterdam, tel. 020 623 15 72.

Internet: www.luthersekerkalkmaar.nl

Op weg naar Pasen

Petra Schreiber

Op Witte Donderdag 28 maart aanstaande delen wij in de avond de sobere maaltijd. Ds. Yvonne Bos zal de dienst in onze Lutherse Kerk leiden; aanvang 19:30 uur. Gemeenteleden van de Vrijheidskerk en anderen zijn van harte welkom.

Op Palmzondag 24 maart gaan we paasstocken versieren en hebben we een gezellige lunch. Er is dan geen Eredienst, toch willen wij stilstaan bij deze zondag.

Op die dag, zondag 24 maart, opent de Lutherse Kerk de deuren van 't Swaenennest. Vanaf twaalf uur kunnen kinderen een palmpasestok versieren en is er een lunch voor iedereen die daar zin in heeft. We nemen allemaal iets te eten mee en delen dit samen. De palmpasestokken en versiering worden geregeld. Voor koffie, thee en limonade wordt gezorgd. Kom je ook? Iedereen is welkom in 't Swaenennest, dus nodig je vrienden/kleinkinderen/buren uit!

Info van onze Werkgroep

Petra Schreiber

Beste Gemeenteleden, hierbij wat informatie vanuit onze Werkgroep Luthers Alkmaar. De naam Kerkenraad mogen wij niet meer gebruiken; wij zijn immers nu een Huisgemeente, dus zijn wij een Werkgroep. Deelnemers aan deze groep zijn Inge Poser, George Vleeming, ds. Sietse van Kammen, Hannah Wiebenga, Marianne Hamers en mijn persoon. Tijdens de vergadering wordt alles doorgesproken. Loopt alles binnen de Diaconie, is er acuut behoefte aan pastoraat? In grote lijnen mogen wij niet mopperen. Ondanks de geringe mankracht wordt veel werk verzet. Alsjeblieft, aarzel niet ons te benaderen bij vragen of gemis.

Gelukkig verlopen de vergaderingen in harmonie; wij trekken aan een strang: de een is een doener, de ander werkt vanuit het bureau. Iedereen moet zijn eigen krachten benutten. Bepaalde activiteiten moeten wij afstemmen met de Diaconie Amsterdam. Wij kunnen nog niet zeggen hoelang het nog gaat duren totdat wij asbestvrij zijn. Vakmensen hebben gekeken en wij wachten nu op de offertes. Dat gaat allemaal duren. Dus voorlopig is de koffie na de dienst nog in de consistoriekamer. Hartelijke groet en alle goeds!

Overweging van zondag 14 januari 2024

George Vleeming

Deze overweging is geïnspireerd op de overdenking uitgesproken door ds. Aart van Lunteren tijdens de kerstviering in Ezinge op kerstochtend 2023. Elise Aghazarian is taaldocent aan de Radboud Universiteit van Nijmegen en aan de Universiteit van Amsterdam. Ze is ook Palestijnse én ze is christen, en als zodanig is zij lid van de Armeens orthodoxe kerk in Amsterdam. In een interview met Dagblad Trouw, donderdag voor Kerst, zegt ze: 'Maar voor mij is spiritualiteit groter dan een groep mensen of een kerk. Onze spiritualiteit vraagt ons om volgens bepaalde waarden te geloven, om tegen racisme te zijn, tegen geweld, antisemitisme, het uitsluiten van bepaalde groepen. Het is een spiritualiteit van liefde, van verbinding, van respect.' En over de boodschap van het

kerstverhaal zegt ze: 'Jezus werd niet geboren bij de heersers, maar in een stal, bij herders. God heeft dingen veranderd, tegen de machthebbers in. Ik hoop dat er ook nu een rechtvaardige God is die luistert naar de schreeuw om rechtvaardigheid; dat Hij luistert naar onrecht en pijn.' De stem van deze Elise Aghazarian moet, vind ik, in deze dagen gehoord worden. En meteen zeg ik daarbij: in haar stem klinken stemmen van over de hele wereld mee. Stemmen uit Oekraïne, uit Jemen en Iran, uit Ter Apel (ons eigen land!), uit Afrikaanse landen, maar ook de dissidente stemmen van Navalny en vele anderen in Rusland, de stemmen uit Israël van familie en vrienden van de gegijzelden door Hamas.

Lutherse Kerk Alkmaar

Overweging van zondag 14 januari 2024 (vervolg)

Ach, je kunt er een ontmoedigend lange lijst van maken van mensen en namen én van de talloos naamlozen... En als er een herziene uitgave van de Bijbel zou komen, zouden al die mensen opgenomen mogen worden in het geslachtsregister van Jezus. Want de kerk van alle tijden en plaatsen heeft dít levend te houden: het in Bethlehem geboren, 'geworden', dat 'genesis-kind', dat daar, in Bethlehem, aan zijn weg naar Golgotha begint, staat op één lijn met al die mensen van de lange lijst door alle tijden heen tot op de dag van vandaag. Genesis begint met het verhaal van de schepping van hemel en aarde en de mens. En zoals de schepping wordt voortgebracht door de Geest of Adem van God, of ook: het spreken van God, zo is ook het Kind van Maria 'verwekt door de heilige Geest'. En hoe eindigt het boek Genesis? Met de Jozef-verhalen. Jozef, die betekenisvolle dromen droomt, en die door zijn jaloerse broers als slaaf naar Egypte wordt verkocht, waar Jozef het schopt tot een soort superminister van economische zaken, die het land van de hongerdood redt. En op ontroerende wijze vertellen de verhalen hoe Jozef zich uiteindelijk met zijn broers verzoent. Dáár loopt het in het boek Genesis dus op uit: op een voor onmogelijk gehouden verzoening. Bij Mattheüs zien we opnieuw een Jozef met veelbetekenende dromen en de wording van een Kind wiens levensweg een weg ten dode is, maar voor wie ziet met de ogen van het geloof, blijkt het een weg van verzoening, redding, bevrijding, te zijn. Een uitweg uit machtsmisbruik en dodelijk geweld.

Nog steeds zoeken en gaan mensen in het spoor van Jezus die weg! Een Godswonder, mag je wel zeggen! De machthebbers moeten er niets van hebben. Mattheüs neemt als representant van die machthebbers koning Herodes, en hij vertelt dat koning Herodes zich rot schrikt als de magiërs in Jeruzalem aankomen met de vraag

waar de onlangs geboren koning der Joden is. Het hele hof en de geestelijke elite, ja, heel Jeruzalem, is in rep en roer. Uiteindelijk worden zij verwezen naar Bethlehem. En zo plaatst Mattheüs de macht van Herodes tegenover de weerloosheid van het Kind Jezus en plaatst hij Jeruzalem als teken van de macht tegenover Bethlehem als teken van weerloosheid. En – zo waarschuwt Mattheüs – onderschat de macht van Herodes – de Herodessen van alle tijden en plaatsen – niet: zij zijn omwille van hun zelfhandhaving, geld en macht, bereid de toekomst van hun land en de gebieden die zij bezet houden, op te offeren, namelijk door, zoals ons verhaal zegt: 'in Bethlehem en wijde omgeving alle jongetjes van twee jaar en jonger om te brengen'. Vandaag de dag is het niet anders.

De tegenover elkaarstelling van Jeruzalem en Bethlehem heeft niets aan actualiteit ingeboet. Zo worden wij op het kerstfeest bepaald bij onze roeping. Namelijk: om te doen zoal God: mens te zijn! Met open ogen, een blik vol verwondering, en met aandacht voor al die mensen, met naam en toenaam of nameloos op de lange lijst. En met Elise Aghazarian volhardend geloven dat er hoop is, juist in de donkerste tijden.

Ofwel: 'het Licht blijft altijd schijnen... als wij maar de moed hebben het te zien; de moed hebben het te zijn.' (Amanda Gorman bij de inauguratie van Biden tot president) Kortom: doe als God: wordt mens en probeer maar wat te luisteren naar het verhaal van Mattheüs; en zing, desnoods door je tranen heen (Lied 502), maar zing wat mee met de hymne van Johannes. Daar word je in elk geval een beter mens van. Een mens zoals God ons heeft gedacht. En waar de wanhoop toeslaat, laten we dan elkaar maar wat vasthouden en bidden: 'Ik geloof, kom mijn ongelooft te hulp!'

Mededelingen

We zullen in de toekomst proberen onze kerkdiensten online uit te zenden en ook op te nemen zodat u ze ook thuis, eventueel later, via YouTube kunt volgen. Nu al kunt u diensten in de Oude Lutherse Kerk te Amsterdam volgen op: <https://www.youtube.com/@ELGA>.

Wat betreft de financiële bijdragen aan onze kerk: de leden van onze Lutherse Kerk kunnen hun bijdrage gewoon blijven storten op de gebruikelijke rekening van de Alkmaarse Lutherse Kerk: NL03 INGB 0000 1474 06 .

Agenda

Werkgroep Luthers Alkmaar: woensdag 6 maart om 11.00 uur bij Hannah Wiebenga thuis
Avond-bijbelkring: Inlichtingen bij Raphaël Schulte, tel. 072 515 96 78, e-mail: raphael.schulte59@gmail.com

Lutherse kopij volgende nummer

Periode: 24 maart - 21 april
Inzenden: vrijdag 1 maart *uiterlijk om 10.00 uur*
Aan: gvleem48@gmail.com